

Familie Bannink en Steenbergen

Een familiechroniek vanaf 1845 tot heden

*Gin U of Gij,
want I'j
komt völle dichterbi'j.*

Uit het gedicht I'j van Netty Hengeveld

Met dank aan mijn broers en zus en aan Thea De Jonge - van Veen, onze achternicht, voor de inhoudelijke bijdragen aan het familieverhaal. En aan een goede vriend, die mij heeft geholpen om een en ander, grammaticaal, zo correct mogelijk weer te geven.

Tekst en opmaak: Gerard Bannink

Foto's omslag en boek uit eigen archief

2017 eerste uitgave Gerard Bannink
2020 tweede uitgave Gerard Bannink
Uitgegeven in eigen beheer

Familie Bannink en Steenbergen



Voorwoord	1
Toelichting en afkortingen.....	2
Stamboom van Gerard Bannink met vier generaties	3
Het verhaal begint hier.....	4
Het levensverhaal van opa Bannink(1883)	5
Het gezin van Gerard en Fokeltje	6
Het levensverhaal van opa Steenbergen (1888).....	9
Gouden bruidspaar Ketel - Elskamp.....	10
Het gezin van Lambert en Naatje	12
Het gezin van Allert (1920) en Nans (1920)	15
Gerard (1944).....	18
Bertus (1946)	21
Allert (1947).....	23
Nans (1948)	26
Cor (1955).....	28
Fotoboek.....	31
Bannink	32
Jan Hendrik Bannink (1867)	33
Gerard Bannink (1883).....	36
Marine-periode	42
Jozias Albert (1905)	51
Kinderen van Gerard (1883)	52
Steenbergen	55
Cornelis (1912).....	62
Allert en Nans	65
Eindnoten	71

Voorwoord

In een lade bij mijn moeder vond ik een prachtige verzameling foto's. Familiekiekjes. Iedereen heeft ze wel. Maar deze had ik nog niet eerder gezien, terwijl ik er toch tuk op ben foto's van mijn familie te hebben. Ik vond niet alleen die mooie kiekjes maar ook een verzameling overlijdensaankondigingen van alle familieleden die haar zijn voorgegaan. Op oom Henk Stegman na was zij een van de laatsten van haar generatie. Zowel aan de kant van de familie Bannink als aan de kant van de familie Steenbergen.

Intrigerend was een aankondiging van het overlijden van Jan Hendrik Bannink waarop in haar handschrift geschreven staat: opa van pa. En er is een foto waar Ma op de achterkant heeft geschreven opa van pa met de naam Wiechert. Mijn opa kende ik, maar van diens vader of opa had ik in de familie nog niet gehoord. En zo is het zoeken begonnen.

Voor beide families ben ik teruggegaan tot de grootouders van Pa Bannink en Ma Bannink, geboren Steenbergen, omdat van hen foto's beschikbaar zijn, evenals de eerste verhalen die we ons kunnen herinneren. Met dank aan broers en zussen en anderen voor het oprakelen van herinneringen, heb ik ons familieverhaal gereconstrueerd in tekst en beeld tot en met de kinderen van Pa en Ma. Kleinkinderen of andere telgen Bannink zullen het familieverhaal met eigen herinneringen hopelijk voortzetten.

Het stamboomonderzoek naar de familie Bannink en de familie Steenbergen voer ik apart uit. Dat vraagt meer tijd. De Parenteel¹ van Jan Hendrik Bannink (1867) en Cornelis Steenbergen (1854) is in een grafiek aan dit boek toegevoegd. Tenminste voor zover bekend bij het voorlopig sluiten van dit familieverhaal. De parentelen en kwartierstaten van vroegere voorouders komen later beschikbaar in een eigen website².

Toelichting en afkortingen

Toelichting

In de familie zijn veel leden vernoemd naar hun ouders of grootouders. Daarom heb ik zoveel mogelijk de namen gebruikt met, tussen haakjes, de toevoeging van het jaar van geboorte. Bijv. Gerard (1944).

Om een gebeurtenis toe te lichten heb ik gebruik gemaakt van voet- of eindnoten, in de tekst aangeduid met een cijfer in superscript. Bijv ¹. Deze noten zijn verzameld aan het eind van het document.

Afkortingen:

brp	bruidspaar
dr	dochter
ovl	overleden
vlr	van links naar rechts
zn	zoon

Stamboom van Gerard Bannink met vier generaties

											
Gerard 1944		Bert 1946		Allert 1947		Nans 1948		Cor 1955			
											
Allert 1920				Naatje 1920							
											
Vaders vader Gerard 1883		Vaders moeder Fokeltje 1887		Moeders vader Lambert 1888		Moeders moeder Naatje 1887					
											
Vaders grootvader vaderszijde Jan Hendrik 1867	Vaders grootmoeder vaderszijde GW Huizink 1865	Vaders grootvader moederszijde Allert Andela 1859	Vaders grootmoeder moederszijde Geertje Jorritsma 1857	Moeders grootvader vaderszijde Cornelis 1854	Moeders grootmoeder vaderszijde Teunisje van Veelen 1864	Moeders grootvader moederszijde Gijsbert Koenraad Ketel 1849	Moeders grootmoeder moederszijde Henderika Elskamp 1845				

Het verhaal begint hier

Dit familieverhaal begint als ik de aankondiging vind van het overlijden van Jan Hendrik Bannink op 24 maart 1952 (zie fotoboek). Op de kaart van de aankondiging heeft Ma geschreven: opa van pa. En er is een foto waar Ma op de achterkant heeft geschreven opa van pa met de naam Wiechert. Mijn opa Gerard kende ik, maar van diens vader of opa, had ik in de familie nog niet gehoord. Is Jan Hendrik dan mijn overgrootvader of is dat Wiechert? En als Jan Hendrik mijn overgrootvader is en ik ben 8 jaar oud bij zijn overlijden, waarom heb ik hem dan niet gekend? En waarom wel zijn dochter, tante Mies, een zus van mijn opa. En zo is het zoeken begonnen.

Jan Hendrik is de vader van Gerard, van Antonij, van Willemina, van Willemina Alberta (tante Mies), van Wichert Josias en van Jozias Albert en van hen heb ik, in de verschillende archieven, alle (geboorte)data kunnen vinden. Van Gerard, mijn Opa, vind ik in eerste instantie niets. Hoe kan dat? Wel.....

Jan Hendrik (1867) verwekte, 16 jaar oud, een kind bij Geertruida Willemina Huizing. Hij wilde of kon op dat moment de verantwoordelijkheid voor het kind niet op zich nemen. En zo heette mijn opa zeven jaar lang Gerard Huizing. Toen Jan Hendrik Geertruida weer zwanger maakte, trouwden ze op 21 maart 1890 toch. En werd Gerard ook erkend als hun wettig kind en kreeg zo alsnog de naam Bannink.

Jan Hendrik werkte als fabrieksarbeider op een ijzergieterij. Mogelijk de Doetinchemse IJzergieterij in Langerak. De laatste jaren van zijn leven heeft hij bij zijn dochter Willemina Alberta (Mies) (1892) in Arnhem gewoond. Daar is hij verzorgd en op 24 maart 1952 overleden.

En het verhaal begint met een krantenfoto, ook uit de la van Ma, van het gouden jubileum van het huwelijk van Gijsbert Koenraad Ketel met Henderika Elskamp in Apeldoorn. Uit dit huwelijk is Oma Steenbergen, de moeder van onze moeder, geboren.



Door deze twee bronnen was mijn nieuwsgierigheid voldoende gewekt om enerzijds de geschiedenis van de familie in tekst en beeld vast te leggen en anderzijds om de familielijn verder in het verleden te zoeken.

Het levensverhaal van opa Bannink(1883)

Op de foto uit mei 1941 is mijn opa, Gerard Bannink, 58 jaar oud.

Zijn verhaal begint voor mij al veel eerder, tussen 1895 en 1897, toen hij een jaar of twaalf was. In de Graafschap-bode van 10 november 1954 wordt een terugblik gegeven op de ontwikkeling van de Doetinchemse IJzergieterij in Langerak, nu Vulcanus geheten. Iedereen die daar werkte, in de buurt woonde of er anderszins mee te maken had, noemde de gieterij de Hut.



In een interview met Opa memoreert hij het volgende.

Als jongen van 12 jaar ging ik al naar de Hut. Mijn vader Jan Hendrik (1867) werkte daar immers ook. De toenmalige directeur, een ex marineman, vond dat Gerard wat degelijker moest worden opgeleid en stuurde hem naar de Marine Kweekschool voor de Zeevaart in Leiden. En zo heeft hij eerst 15 jaar gevaren, voordat hij toch weer in de Hut terecht kwam.

Van de ansichtkaarten die hij naar zijn familie, en vooral naar zijn zus Mies stuurde kun je afleiden dat hij eerst op de HR MS De Buffel³ (een logementschip voor Marine matrozen) is opgeleid en wel als kok. Daarna heeft hij op de HR MS Nautilus⁴ (een zeilkorvet) en vervolgens op de HR MS De Ruyter⁵ (een pantserschip) gevaren. De laatste twee, waarop hij in elk geval voer van 1905 tot 1912, werden ingezet in de wateren rond Oost-Indië en Nieuw Guinea om daar de Nederlandse regering, als koloniale heerser, te ondersteunen. Hij bracht het tot korporaal-kok.

Hij is blijven varen tot in 1912, voor hij op 6 september 1912 toch begon op de Hut⁶ en zich ontwikkelde tot gieterijbaas. Hij bleef daar tot hij op zijn 65^{ste} zijn pensioen haalde. Zijn 25 jarig jubileum werd vermeld in de Graafschap-Bode, evenals het feit dat hij 40 jaar in dienst was. Hij kreeg een gouden zakhorloge met ketting en inscriptie en een erepenning als teken van verdienste. Als tegenprestatie bood hij de directie een maquette aan van de Hut toen die in 1894 in bedrijf werd genomen.



Zilveren jubilé bij de N.V. Doetinchemsche IJzergieterij. — Bij zeer veel blijken van belangstelling herdacht Maandag j.l. de heer G. Bannink den dag, waarop hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de N.V. Doetinchemsche IJzergieterij. In het middaguur werd de sympathieke jubilaris door directie en personeel gehuldigd. Hierbij een foto van den jubilaris en zijn echtgenoot, terwijl zij door den directeur, den hr. J. Tenkink, worden toegesproken.

Ik herinner me van mijn opa vooral zijn zelfgebouwde stoommachines met allerlei toevoegingen in de vorm van draaimolens e.d. Voor zijn kleindochters maakte hij compleet ingerichte poppenhuizen.

Het gezin van Gerard en Fokeltje

Gerard trouwde op 24 september 1908 met Fokeltje in Den Helder, waarbij zijn vader en moeder aanwezig waren en enkele collega's als getuigen.



Deze foto kan zijn gemaakt ter gelegenheid van hun 20 jarig huwelijk in 1928, waarschijnlijk aan de zijkant van de kerk in Hummelo of bij hun woning. De familie lijkt in goeie doen, gelet op de kleding en vooral de schoenen. Tussen de beide ouders vlnr Mina, Geertje, Jan, Trui en Allert.

Rond 1916 heeft Gerard zich aangesloten bij het apostolisch geloof. Hij trad toe tot de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA) uit 1925⁷. Rond 1926 werd hij geroepen tot een dienende functie, eerst als voorganger van de gemeente Doetinchem en later als Herder om meerdere gemeenten te dienen. Bij zijn overlijden en begrafenis is door de apostel Kamphuis⁸ stilgestaan bij zijn verdiensten, wat ook is vermeld in Militia Cristi 1^e jaargang, nummer 6, 1 maart 1956. Zie de penning met het symbool van het kruis en de lichtstralen.



De familie van Gerard Bannink (1883) en Fokeltje Andela (1887) in september 1948. Gerard en Fokeltje zijn dan 40 jaar getrouwd en dat wordt gevierd in het huis van tante Trui en oom Henk Peijzel op de Eikenberg in Doetinchem.



Van links naar rechts achterste rij en de rij daarvoor: oom Dolf (Versteeg) met zijn vrouw tante Geertje (dr van brp), oom Henk (Peijzel) met tante Trui (dr van brp), oom Jan (zn van brp) met tante Berta, Gerard Bannink (zn van oom Jan), Mina (dr van oom Jan), Allert (zoon van brp) met Nans (Naatje) (op dat moment in verwachting van haar dochter Nans) en oom Gerrit met tante Mina (dr van brp).

In het midden het bruidspaar Gerard Bannink en Fokeltje Andela, getrouwd op 24 september 1908 in Den Helder.

Voorste rij van links naar rechts: Reinie, zoon van oom Henk en tante Trui; Foke, dochter van oom Gerrit en tante Mina; Dolf, zoon van oom Dolf en tante Geertje; Gerrie, dochter van oom Dolf en tante Geertje; Bertus, zoon van Allert en Nans; Gerard, zoon van Allert en Nans;

Op schoot van links naar rechts: Folkert, zoon van oom Dolf en tante Geertje; Henk, zoon van oom Jan en tante Berta; Allert, zoon van Allert en Nans; Ans, dochter van oom Gerrit en tante Mina.

Folkert zit niet bij zijn eigen moeder, tante Geertje, op schoot maar bij tante Trui. Trui is in verwachting van Foke. En het was in die tijd fijn als er een kind werd verwacht, maar de buitenwereld mocht er nog geen weet van hebben. Nans had geluk want die kon Nans gewoon verstoppen door Allert op schoot te nemen.

Later zijn nog geboren:

- Wilma, dochter van tante Geertje en oom Dolf, geb. 1954
- Foke, dochter van tante Trui en oom Henk, geb. nov 1948
- Gerrit, zoon van tante Mina en oom Gerrit, geb. 16-06-1951, ovl 26-03-2001
- Nans, dochter van Allert en Nans, geb. 9-11-1948
- Cor, zoon van Allert en Nans, geb. 23-04-1955

In 1948 is de familie nog heel hecht. De broers en zussen die in Langerak en Doetinchem woonden zochten elkaar vaak op. De kinderen speelden met elkaar, in elk geval zondags om de tijd tussen de ochtend- en middagdienst te vullen. De familie Weikamp en de familie Versteeg, die beide in Breda woonden, kwamen ook vaak over. In elk geval logeerde ik (Gerard 1944) daar later als tiener.

Was de band in 1948 nog hecht, als gevolg van een scheuring in de kerk in 1954⁹ viel de familie uit elkaar. De onenigheid was heftig en kon niet op korte termijn worden weggenomen. Deze kerkscheuring bestaat tot op de dag van vandaag. Maar met het ouder worden neemt soms de mildheid toe en jaren later kwamen de families in elk geval weer bij elkaar.

Hoe het verder gaat met Allert en Nans lees je vanaf het hoofdstuk: "het gezin van Allert en Nans".

Het levensverhaal van opa Steenbergen (1888)

De ouders van opa Lambert Steenbergen (1888) zijn Cornelis Steenbergen (1854) en Teunisje van Veelen (1864). Cornelis is geboren in Apeldoorn en gestorven op 31 januari 1909 op Orden en Brink, een wijk van Apeldoorn. Hij was papiermaker (-sknecht). Het toeval wil dat Pa en Ma Bannink in de Kruyderstraat in Apeldoorn ook op Orden hebben gewoond.

Opa Steenbergen vertelde vaak dat zijn opa, die ook Lambert (1827) heette en in Heerde Aschenberg woonde, zijn lief Jenneken Nijdeken (1830) uit Apeldoorn, in de weekends of mogelijk alleen op zondag opzocht. Dat was heen en weer zo'n vijf uur lopen.

Hiernaast de ouders van oma Steenbergen (Naatje Ketel 1887) Gijsbert Koenraad Ketel (1849) en Henderika Elskamp (1845) De foto is gemaakt ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk op 23 augustus 1923.

De naam van het blad c.q. de uitgever heb ik niet kunnen achterhalen.



Een gouden jubileum.
*Het echtpaar Ketel te Apeldoorn
herdacht onder veel belangstelling
het gouden huwelijksfeest.*

Gouden bruidspaar Ketel - Elskamp

Familiefoto bij de viering van het 50 jarig huwelijk van het bruidspaar Ketel-Elskamp in 1923



Op de foto ook opa en oma Steenbergen (17)-Ketel (16) met 5 van hun kinderen. Cor (18), Bertus (19), Bert (21), Nans (22) en Riek (20). Tonny (Teunisje) en Guus zullen nog volgen.

1	Gijsbert Koenraad Ketel (1849)		
2	Henderika Elskamp (1845)		
3	Peter Ketel (1879)	Zoon	
4	Henderika Willemina ter Hoeve (1882)	Vr v Peter	
5	Gijsbert Koenraad Ketel (1904)	Zn van Peter	Gijs
6	Angenita Hendrika Ketel (1902)	Dr van Peter	Rietje
7	Henderika Ketel (1908)	Dr van Peter	Riek
8	Willem Antonie Ketel (1910)	Zn van Peter	Wim
10	Peter Ketel (1914)	Zn van Peter	
11	Hendrik Antonie (1917) tweeling	Zn van Peter	Henk
9	Hendrika Willemina (1917) tweeling	Dr van Peter	Wilmien
12	Gezinus Ketel (1918)	Zn van Peter	Sinus
13	Gezina Ketel (1876)	Dochter	Sien
14	Wolter van de(n) Vlekkert (1875)	Egn van Gezina	Wouter
15	Anthonie van de(n) Vlekkert (1904)	Zn van Gezina en Wolter	
16	Naatje (Nans) Ketel (1887)	Dochter	Nans
17	Lambert Steenbergen (1888)	Egn van Naatje	Lammert
18	Cor Steenbergen (1912)	Zn van Naatje en Lambert	
19	Gijsbert Koenraad Steenbergen (1914)	Zn van Naatje en Lambert	Bertus
20	Henderika Steenbergen (1917)	Dr van Naatje en Lambert	Riek
21	Lambertus Steenbergen (1919)	Zn van Naatje en Lambert	Bert
22	Naatje (Nans) Steenbergen (19120)	Dr van Naatje en Lambert	Nans
23	Bartha Hendrika Ketel (1881)	Dochter	
24	Johannes Gerard Kers (1877)	Egn van Bartha	Johan

25	Gijsbert Koenraad Kers (1905)	Zn van Bartha en Johannes	Gijs
26	Hendrikus Johannes Kers (1904)	Zn van Bartha en Johannes	Drikus
27	Gerritje Kers (1912)	Dr van Bartha en Johannes	Gerrie
28	Riek vlg Ma	Dr van Bartha en Johannes	Riek
29	Rika Ketel (1884)	Dochter	Riek
30	Gerrit Jan van de(n) Vlekkert	Egn van Rika	Jan
31	Jenetta van de(n) Vlekkert (1904)	Dr van Rika en Gerrit Jan	Sjaan
32	Henderika van de(n) Vlekkert (1910)	Dr van Rika en Gerrit Jan	Riek
33	Tinus vls Ma	Zn van Rika en Gerrit Jan	Tinie opzo
34	Toos vlg Ma	Dr van Rika en Gerrit Jan	Toos opzo
35	Gijsbert Koenr van de(n) Vlekkert (1905)	Zn van Rika en Gerrit Jan	Gijs

Opmerkingen

- Ad 9 en ad 10 De gegevens van Peter komen uit "Familieboek Ketel van Hackfort
Hendrika Willemina (Wilmien) wordt daar niet genoemd. De gegevens komen uit BR K164 van het CODA in Apeldoorn
- Ad 28 Riek uit de namenlijst van Ma. Verder idem
- Ad 33 en ad 34 Tinus en Toos idem
- Ad 12 Kinderen van Peter. Na Gezinus komt nog Bertha Hendrika (1924). Staat kennelijk als baby niet op de foto.

Het gezin van Lambert en Naatje

Lambert Steenbergens trouwde op 9 december 1911 met Naatje Ketel in Apeldoorn

Hiernaast de beide ouders Lambert en Naatje. Tussen hen Cor en vlnr: Bertus, Bert, Nans en Riek.

De foto lijkt van dezelfde tijd (1923) als de grote foto van het huwelijksfeest. Dus ook hier ontbreken nog Tonny en Guus.



Het gezin van Lambert en Naatje heeft lang in deze woning aan het Schoonbroek op Loobroek in Apeldoorn gewoond. Hier is nu een industriegebied tussen Kanaal Noord en de Anklaarseweg. Mijn moeder vertelde immers dat zij daar een groot deel van haar jeugd heeft doorgebracht. Dat betekent dat het hele gezin daar in de jaren 1920 – 1930 moet hebben gewoond.



Toen Opa trouwde was hij fabrieksarbeider. Maar vanaf dat ik hem kende was hij melkventer voor de melkfabriek Mariëndaal¹⁰ in Apeldoorn. Later werkte ook oom Bert daar. Opa en in elk geval oom Bert ventten met een zogenaamde hondenkop, een ventwagen met een kleine motor.

Ik bracht dan de bestellingen, die werden nageroepen, naar de klant. Dat scheelde opa of oom Bert weer een loopje. Als we dan aan het eind van de dag de kar hadden teruggebracht naar de melkfabriek en als alles weer schoon was voor de volgende dag, kreeg ik een ijsje. Zo'n mooi Jamin ijsje tussen twee wafeltjes. Die werden daar ook gemaakt.



Later hebben Opa en Oma zich met hun gezin gevestigd aan de Ritbroekstraat 11 in Apeldoorn, een zijstraat van de Asselsestraat en dicht bij het centrum van het dorp Apeldoorn. Je ging in Apeldoorn altijd naar het dorp en niet naar de stad.



Hier logeerde ik als kind bij mijn opa en oma. Dat was dan met vakanties of om andere redenen. Wat ik mij in elk geval herinner is, dat ik 's avonds werd ingestopt door één van mijn tantes (Riek of Coby) en dat steevast de laatste opmerking was.....en handen boven de dekens. Ik was toen ?????, maar in elk geval nog geen puber.

Als de familie bij elkaar was en de kinderen moesten worden zoet gehouden, waren er een paar mogelijkheden. Opa liet je dan rond het huis naar resten van schietpatronen zoeken. Hij zocht die, met vergunning op schietbanen rond Apeldoorn, en smolt het lood eruit. En soms lagen er nog enkele rond het huis in het grind. Je kreeg dan een cent of zo per gevonden patroon. Als je langer logeerde ging je naar buurman Sangers, meubelmaker, en die liet je dan kromme spijkers recht slaan. Gek, maar je ging er graag naartoe. En einde logeerpartij, steevast een verrassing onder het kussen van oma leggen.



Opa en Oma Steenbergen 50 jaar getrouwd in 1961. De foto is gemaakt in het huis van oom Henk en tante Tonny op de Reigersweg in Apeldoorn.

Staan vlnr de drie dochters van oom Bertus en tante Willy: Ali, Jannie en Ilna, oom Henk, tante Tonny (dr van bpr), tante Coby, oom Guus (zn van bpr), tante Willy, oom Bertus (zn van bpr), tante Go, oom Bert (zn van bpr), tante Nans (dr van bpr), tante Riek (dr van bpr), oom Evert, oom Allert, Allert zoon van Allert en Nans.

Daarvoor vlnr Bert Steenbergen, zoon en enig kind van oom Bert en tante Go; Guus, zoon en enig kind van oom Guus en tante Coby; Bert, zoon van Allert en Nans; Ineke, dochter van Oom Henk en tante Tonny; Ben, zoon van oom Henk en tante Tonny; Oma, Opa; Cor, zoon van Allert en Nans; Fred, zoon van oom Evert en tante Riek; Jaap, zoon van oom Evert en Tante Riek; Coby, dochter van oom Evert en tante Riek; Nans, dochter van Allert en Nans.

Het gezin van Allert (1920) en Nans (1920)

Allert uit het gezin van Gerard Bannink en Fokeltje Andela uit Hummelo trouwde op 29 oktober 1942 met Nans uit het gezin van Lambert Steenbergen en Naatje Ketel uit Apeldoorn.



De trouwfoto hieronder is gemaakt voor het huis aan de Ritbroekstraat 11 in Apeldoorn. Ma is dus uit het ouderlijk huis getrouwd. Zij hebben samen vijf kinderen gekregen en grootgebracht: Gerard 1944, Bertus 1946, Allert 1947, Nans, 1948 en Cor 1955.



In de oorlogsperiode van 1940 tot 1945 is Pa een paar keer onvrijwillig, in het kader van de Arbeitseinsatz vanuit bezet gebied, in Duitsland te werk gesteld. Eerst op de ijzergieterij in Isselburg net over de grens bij Gendringen en later in Eisenach in het voormalige Oost Duitsland. Arbeiders die daar te werk gesteld waren, kregen soms onderdak bij Duitse families in Eisenach. Pa heeft een tijd bij mevrouw Wiegant gewoond. Herman Masseling, een lotgenoot van Pa uit Langerak, heeft haar later nog opgezocht. Frau (Mutti) Wiegant is toen ook bij ons thuis geweest.

Pa werkte als handvormer op de Hut in Langerak. Dat was in een tijd dat je als jongen van een jaar of vijf zes nog gemakkelijk even onder werktijd naar je vader kon lopen. Pakje brood brengen of zo maar. We konden in die tijd gaan en staan waar we wilden in de fabriek. Iedereen kende ons. Hoe lang Pa op de Hut heeft gewerkt is niet bekend. Wel dat hij later achter-eenvolgens op de Verblifa (de Verenigde Blikfabrieken) in Doesburg heeft gewerkt, op een machinefabriek in Ulft en het laatst op Vulcaansoord in Gaanderen Terborg.

Wat het werk voor De Heer of de kerk betreft, trad Pa in de voetsporen van zijn vader. Al heette het dat hij door De Heer zelf geroepen was. Zo'n carrière in de kerk verliep via de stappen: diaken, priester, voorganger, herder enz. Pa heeft net als zijn vader afscheid van het ambt genomen in de functie van Herder. Bij die functies hoorde niet alleen het (ziele)onderhoud van de eigen kerkgangers, maar ook van anderen die maar enige belangstelling toonden of ondersteuning konden gebruiken. Dat betekende dat er veel huisbezoeken werden afgelegd. Eerder memoreerde ik al de scheuring in de kerk van 1954, die ook tot ernstige onenigheid in de familie leidde. Als voorganger van de gemeente moet hem dat een enorme zorg zijn geweest.

Daarnaast werd er veel overgewerkt op de fabriek. Je had een groot gezin te onderhouden. Bovendien ben je ambitieus en moest er geld zijn voor bijv. aanpassingen en verbouwingen aan het huis. Ons gezin ging van teiltje naar douche ergens rond 1965. Televisie en telefoon tussen 1960 en 1965.

Pa's gezondheid liet vaak te wensen over. In elk geval heeft hij een galoperatie en een maagoperatie ondergaan. In 1953 en 1954 heeft hij bij elkaar 18 maanden in het sanatorium in Almen gelegen om van tbc te genezen¹¹.

En Ma. Die regelde dat allemaal. Zij heeft ons feitelijk opgevoed. Altijd goed eten op tafel, vaak uit eigen tuin. En altijd goeie kleren aan. Het grootste deel

daarvan wel zelf gemaakt natuurlijk. En ik was daar trots op. Ma vroeg je ook wat je bijvoorbeeld een mooi patroon vond of wat je mooie stof vond.

We woonden tot 1952 in een huis van de Hut in Langerak en we zijn daarna verhuisd naar de Pr. Alexanderstraat 8 in Doetinchem. Een twee onder één kap woning. Het geheel hadden Pa en Ma samen met oom Jan en Tante Berta gekocht. Het was een woning aan een mooi straatje net buiten de stad. Wij links en het huis van oom Jan en Tante Berta rechts. Oom Jan en tante Berta hebben er nooit gewoond. Zij verhuurden het.

Oom Jan kwam dus elke zaterdag de huur innen bij de burens. En liep dan ook even aan bij zijn broertje. Hun afscheid begon altijd bij de achterdeur en kon makkelijk een uurtje of twee in beslag nemen tot oom Jan bij de poort eindelijk op zijn fiets sprong. Ze konden goed met elkaar.

Pa en Ma Bannink 29 oktober 1987: 45 jaar getrouwd.



Achterste rij vlnr: Nans en Frans; Cor en Joke; bruidspaar; Gerard en Aly; Allert en Nel en Bert en Truus.

Voorste rij vlnr: Marco van Bert en Truus; Mathieu van Gerard en Aly; Alex van Allert en Nel; Maurice van Gerard en Aly; Aletta van Allert en Nel en Oscar van Bert en Truus.

Gerard (1944)

Herinneringen aan Langerak

Naast de Hut stonden, richting Doetinchem, twee dubbele woonhuizen en aan het eind een enkel. Daar woonde Tuenter de fietsenmaker. Wij hebben aanvankelijk op de Keppelseweg 341 gewoond. Vanaf de Hut de derde woning. Later zijn we naar nummer 345 gegaan. Die woning was groter en opa en oma Bannink, de ouders van Pa dus, gingen naar nummer 341. Oom Jan en Tante Berta woonden boven de kantoren van de Hut. Boodschappen deden we bij Oldenboom; kruidenier, molenaar, olieboer enz.

En elke week werd het bestelboekje van Piet de Gruyter opgehaald. Een paar dagen later werden de boodschappen dan bezorgd, inclusief het snoepje van de week.

Een keer per jaar was er kermis met Bielemannen, waarbij café Veldhoen het middelpunt was.

Aan de kant van de Hut was Langerak een eldorado voor ons kinderen. Samen met Sjors Isselman, mijn buurjongen en vriendje, speelde ik om het huis, op het fabrieksterrein of in de weilanden achter ons huis. Ik heb leren schaatsen op de schaatsen van mijn vader op een slootje in de weilanden



naast ons huis en later op Bruils wei, een vennetje, in het bos. We speelden ook wel aan de overkant, want daar was echt bos.

Dat is Allert een keer bijna fataal geworden. Bij het oversteken van de Keppelseweg is hij daar een keer onder een auto gekomen, die op volle snelheid passeerde. Hoe het mogelijk is weet nog niemand, maar Allert mankeerde niets.



En er was natuurlijk de tram van de GTW, die alleen nog als goederentreintje liep tussen Doetinchem en Doesburg. Dat treintje rangeerde in een doorgang van De Hut om goederen af te leveren. Ook heerlijk om op te klimmen en een stukje mee te rijden.

Herinneringen aan de Pr. Alexanderstraat

Hier zijn we eigenlijk allemaal opgegroeid tot we door werk of huwelijk de deur uitgingen. En dat ging schielijk. Want Nans was al intern op de Springplank, Bert was in militaire dienst, Allert een jaar later ook en ik ging naar Bennebroek. Ik had gesolliciteerd en was aangesteld als leerling analist op het laboratorium van Gemeentewaterleidingen Amsterdam in Heemstede. In

Bennebroek vond ik een kosthuis. Ma heeft maar moeilijk kunnen wennen aan die leegloop. Zij kookte nog lange tijd veel te veel aardappelen.

Eenmaal gevestigd vonden we ook hier weer speelmaatjes; kinderen van de familie Timmermans, Thea en Harry Kok, Hetty Collet en Christa Boerstra.

Altijd voetballen. Voor het huis of in de 2^{de} Loolaan.

Televisie (zwart/wit) deed pas omstreeks 1965 zijn intrede bij ons thuis. Spontane actie van Allert. Hij deed vaker zijn ouders iets cadeau, waarvan hij vond dat het ontbrak. Zo herinner ik mij in elk geval een audiomeubel met platen-speler en een 'fig'delig tafelservies, waarvan de laatste schoteltjes nog de Smaragdstraat (2012) hebben gehaald.

Mijn scholing / loopbaan

1950 - 1956	Openbare Lagere school Hagen, Doetinchem
1956 – 1960	Mulo-B, Doetinchem
1960 – 1961	Coöp. Melkinrichting De Oude IJssel, Doetinchem
1961 – 1962	Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek Mariëndaal, Oosterbeek
1963 – 1967	Laboratorium Oost, Doetinchem
1967 – 1976	Gemeentewaterleidingen Amsterdam, Heemstede
1976 – 2006	Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, Hilversum; Dienst Water- beheer en Riolering en Waternet, Amsterdam

In de periode 1961 t/m 1964 heb ik in Arnhem avondopleidingen gevolgd voor chemisch bedrijfsanalist.

Van 1968 tot 1972 heb ik aan de HTS Amsterdam, binnen het kader van de Mammoetwet op het onderwijs, de avondopleiding analytische chemie op HBO niveau gevolgd en afgerond.

Het gezin van Gerard en Aly, later Gerard en Henny

Gerard uit het gezin van Allert en Nans uit Doetinchem, trouwde op 3 april 1968 in Amsterdam met Aaltje Cazemier uit het gezin van Lukas Cazemier en Zwaantje Joling uit Amsterdam. Wij woonden van 1968 tot 1970 op een etage van een villa in Santpoort en tot 1972 op een galerijflat in Heemstede. Tot 1976 in een dienstwoning van Gemeentewaterleidingen Amsterdam in Vreeland, gemeente Loenen a/d Vecht. Daar kregen wij twee kinderen. Mathieu op 5 november 1971 en Maurice op 28 oktober 1972. In 1976 zijn we verhuisd naar Spakenburg.

Het huwelijk van Gerard en Aly werd ontbonden op 8 februari 1989 in Amsterdam. Wij waren overeengekomen dat ik de voogdij van beide minderjarige kinderen op mij zou nemen.

In 1990 begon ik een nieuwe relatie met Hendrica Marcellina Maria (Henny) Kop uit het gezin van Wilhelmus Theodorus Johannes Kop (1911) en Elisabeth Platenburg (1910) uit Rotterdam. Henny was eerder gehuwd geweest met Paulus Leonardus Johannes Kalshoven (1944). Gerard en Henny trouwden op 9 februari 1994 in Bunschoten Spakenburg. Henny bracht haar dochter Marcia Kalshoven in. Wij wonen tot heden in Spakenburg.



Bertus (1946)

Herinneringen aan Langerak

We woonden vlak naast de ijzergieterij (in de volksmond "de Hut"). Als jongetje kon je toen nog zo de fabriek inlopen om je Pa brood of koffie te brengen. Dat was in een tijd dat er nog gewerkt werd op zaterdagmorgen. In Laag Keppel hadden wij een stukje land, waar Pa dan 's-middags nog naar toe ging om te spitten, te zaaien of te oogsten. Wij mochten (of moesten) dan soms mee.

Herinneringen aan de Pr. Alexanderstraat

Dat was in elk geval dicht bij Doetinchem en zo dicht bij school dat we er lopend naar toe konden. Ik was trouwens de eerste van de kinderen die voor de lagere school eerst naar de kleuterschool ging. Ik kwam in de klas bij jufvrouw Snijders.

Het was een gezellige buurt om te wonen. Jongens en meisjes uit de straat speelden veel samen. Ook hier was er weer een moestuin. Als de boontjes bij de familie Bannink waren geplukt en afgehaald, kon moeders met de weck beginnen en mochten wij eindelijk gaan spelen. Veel voetballen, maar ook naar de Zandbult (eind van de Tweede Loolaan) met zijn Apenboom.

En natuurlijk de jaarlijks terugkerende gebeurtenis; VUURwerk halen. Dat gebeurde meteen op de eerste dag van de kerstvakantie. Naar de Keijenborg. Je moest dan over de Zeven Vlonders. Met de fiets over smalle paadjes en slootjes waarover niet meer lag dan een smalle plank. Weer of geen weer, dat vuurwerk zou en moest er nu komen. Rotjes 5 cent en vuurpijlen voor 10 cent. Dus voor Fl 1,50 had je al een mooie zak vol.

Dat alles werd nog aangevuld met carbidschieten. Naar de smid carbid halen. Een beetje in een buismanblikje, spuug erop, deksel dicht en door het gaatje aansteken. Whoemmmm!!

De dienstplicht kwam al snel in zicht. Ik zat in lichte 1965-6.

Mijn scholing / loopbaan

1951 - 1952	Openbare Kleuterschool Hagen, Doetinchem
1952 - 1959	Openbare Lagere School Hagen, Doetinchem
1959 - 1962	LTS metaalbewerking, Doetinchem
1963 - 1963	Komeetstaal (machinebouw), Doetinchem
1963 - 1964	DRU, 4 dagen werk, 1 dag en 1 avond opleiding Bi-metaal, Ulft
1965 - 1966	Dienstplicht
1966 - 1967	DRU, Ulft
1967 - 1977	Bankwerker en CV monteur, Duitsland
1978 - 1987	Hier en daar
1987 - 2003	Acel Installaties, Doetinchem

2003 – heden Pensioen

Toen ik uit dienst kwam en weer bij de DRU werkte was dat in een tijd dat veel grensbewoners in Duitsland werkten. Daar werd veel beter betaald. Dus de keus was snel gemaakt en ik sloot me aan bij dat leger.

Het gezin van Bertus en Truus

Bertus uit het gezin van Allert en Nans uit Doetinchem trouwde op 27 november 1967 in Doesburg met Truus uit het gezin van Hendrik Jan Berendsen (geb 26-03-1921, ovl 15-07-1994 en Gerharda Geertruida Elize (geb 30-08-1920, ovl 21-03-2003) uit Doesburg. Wij woonden de eerste 9 maanden van ons huwelijk bij Pa en Ma in. Daar is op 2 mei 1968 Oscar geboren (tweede van links). Daarna zijn we verhuisd naar de Fazantstraat in Ulft, waar op 20 december 1972 Marco is geboren (vierde van links). We zijn nog een keer verhuisd. Nu naar de Bergstraat, ook in Ulft. Daar wonen we nu nog. En daar geniet ik samen met Truus van ons pensioen en onze vrije tijd.



Allert (1947)

Herinneringen aan Langerak

Als derde zoon (weer geen meisje) van Allert en Nans ben ik op 31 mei 1947 in Langerak geboren. Volgens Ma een hele warme dag. Ik heb er net als mijn broers en zus gewoond tot de verhuizing in 1952 naar de Pr. Alexanderstraat in Doetinchem. Wat ik me vooral herinner is dat we een heel gemene haan hadden bij onze kippen. Als die losliep probeerde die altijd in je hakken te pikken. En dat deed zeer! En opa en oma Bannink woonden twee huisjes verderop. Opa had soms wel meer dan 60 konijntjes. Allemaal Hollandertjes. Niet groot, niet klein. Net een mooie hap voor een paar dagen. En hij had een groentetuin naast Tuenter (Gerard noemt hem Tuenter de fietsenmaker). Vaak gingen we met het hele gezin naar de gondelvaart in Laag Keppel. Pa had er, net voor de bebouwing van het dorp, een groentetuin.

Herinneringen aan de Pr. Alexanderstraat

Dat moet voor Pa en Ma net zo'n grote verandering zijn geweest als voor ons, de kinderen. In de eerste tijd na de verhuizing ging ik nog vaak naar Langerak om te spelen. Ik kwam dan bij Milius, de schoenmaker. Of ik ging naar: Bennie Michelbrink, of Gerard Wissink, of Jan Buitenhuis. Of naar mijn neef Henk Bannink (zn van oom Jan en tante Berta). Ook ging ik wel naar Henkie Hendriksen (eigenlijk een schoolvriendje van Gerard) om te vissen in een kolk vlak bij zijn huis.

De Pr. Alexanderstraat herinner ik me als een hele fijne buurt. We gingen bijv. met z'n allen dauwtrappen met Hemelvaartsdag. Broodjes en ranja mee en als we terugkwamen stonden onze ouders ons alweer op te wachten. Als vriendjes denk ik vooral aan: Thea en Harry Kok, Hetty Colet, Christa Boerstra (vriendin van Nans, en een opa en oma in Friesland). Dick, Marion en Bert (Bulletje) Schimmel.

Voor ons huis, op straat, konden we lekker voetballen, maar dat mocht eigenlijk niet van Pa. Dan maar naar de Tweede Loolaan. Op een vlak stukje naast de weg. En naast de tuin met een hoog hek van mevrouw Vromen (van papierfabriek Vromen in Doetinchem). Dat was een slimme en lieve vrouw. Die deed het hek van het slot, zodat we er niet over hoefden te klimmen en zo de boel kapot zouden maken. Ik liep ook vaak met haar een stukje op als ik van de Stokhorst kwam en zij de hond uitliet. Zij was altijd benieuwd naar ons. In de eerste jaren op de Pr. Alexan-



derstraat hebben we nog twee varkens gehad voor consumptie. Maar de overlast naar de burens was wat al te groot. Dan maar weer helemaal over op de moestuin.

Mijn scholing / loopbaan

1947 - 1952	gewoond in Langerak
1952 - 1959	Openbare Lagere school Hagen, Doetinchem
1959 - 1962	LTS Timmeren, Doetinchem
1962 - ½ jr	Timmerfabriek De Oude IJssel, Terborg
1963 - ½ jr	Pluimvee- fok- en broedbedrijf De Stokhorst (dir. Max Knaake, chef Dolf Schuurman), Doetinchem
1963 - 1970	Koninklijke Woudenberg, restauratiebedrijf, Ameide In deze periode 18 mnd. militaire dienst (omdat Gerard, de oudste, was afgekeurd, kreeg ik geen vrijstelling wegens broederdienst. De derde zoon hoefde nl de dienstplicht niet te vervullen)
1970 - 1981	Aannemersbedrijf Hollema, Oostermeer, vanaf 1977 Surhuisterveen
1982 - 1992	Beton- en aannemingsbedrijf Veenstra, Eestrum
1992 - 2009	Uitvoerder bij Bouwbedrijf Dijkstra en Draisma, Dokkum
2009 -	gepensioneerd

Ik kwam bij Koninklijke Woudenberg terecht via de vader van een goede vriend van me: Harry Wessels. Mooie gebouwen waaraan ik heb gewerkt bij Woudenberg:

- Lutherse kerk, Doesburg
- Grote kerk, Doesburg
- Grote kerk met toren, Zutphen
- Bergkwartier met Bergkerk of St. Nicolaaskerk, Deventer
- Kasteel Middachten, Ellecom
- Kasteel Doorwerth, Doorwerth

Zo heb ik in praktische zin gewerkt aan kerken, maar ook in onze eigen kerk, de Gemeente van Apostolische Christenen (G.v.A.C.)¹² heb ik in geestelijke zin mooi werk mogen doen. Hierin vervulde ik de hieronder genoemde ambten en was daardoor de derde opeenvolgende telg Bannink als dienaar Gods.

5-04-1981	diaken gemeente Groningen
4-10-1987	priester gemeente Groningen
20-09-1998	voorganger / herder van Groningen, Assen en Friesland
31-03-2013	met emeritaat

Kort voor het overlijden van Pa waren Nel ik tegelijk met apostel Kröner bij Pa. Ik beleefde een mooi en emotioneel moment toen ik, na overleg met de Apostel en Ma, Pa mocht bedienen met het Heilig Sacrament der stervenden.

Het gezin van Allert en Nel

Allert uit het gezin van Allert en Nans uit Doetinchem trouwde op 12 december 1970 in Breda met Petronella Visser uit het gezin van Rinze Rintje Visser en Cornelia Beekhuis uit Breda.

In onze verkeringstijd brachten Nel en ik vakanties door in Friesland. Wij huurden dan met vrienden een woonboot als vakantiewoning. Wij waren zo onder de indruk van Friesland dat we ons nog in december 1970 in Oostermeer in Friesland hebben gevestigd. Ik vond er werk bij Hollema en Nel bij het psychiatrisch verzorgingshuis in Bergum.

Op 19-03-1972 is Alex hier in Oostermeer geboren. In 1972 kochten we een mooi huisje met 1000 meter grond aan de Achterweg in Eestrum (Jistrum). Daar is Aletta geboren op 8-07-1973. We hebben tot 2004 in Eestrum gewoond en wonen sindsdien in een twee-onder-één kap woning in Garijp (Garryp).

Alex is getrouwd met Willy Buikema. Zij hebben drie kinderen. Xander, Maureen en Lennart. Aletta is getrouwd met Wim Ludema. Zij hebben drie kinderen. Eibert, Silke en Bente.



Met z'n allen op safari in de Beekse Bergen in 2009
Vlnr: Willy, Aletta, Nel, Alex met Lennart, Allert, Wim met Bente
Vooraan: Silke, Maureen, Xander en Eibert

Na een kortdurende maar heftige longaandoening is Allert overleden op 16 maart 2019. Allert is begraven op de Natuurbegraafplaats Friesland in Nieuwe Horne.

Nans (1948)

Herinneringen aan Langerak 1948 – 1952

Met neef Henk Bannink scharrelen op fabrieksterrein en langs sloten.

In de zomermaanden s 'avonds fietsen met Pa, Ma en de jongens in het bos.

Leren fietsen op straat, samen met broer Gerard.

Herinneringen aan de Pr. Alexanderstraat 1952 – 1969

Met de kinderen uit de straat was een hechte band. Jongens en meisjes speelden met elkaar en apart, zoals landje veroveren, forten van herfstbladeren, kikkervisjes uit de sloten, appeltjes halen bij de burens, verstoppertje. En met Hemelvaartsdag dauwtrappen naar de Posbank daarbij uitgezwaaid door alle ouders en 's avonds stonden de ouders weer klaar om ons te ontvangen.

Met de meisjes veel gefietst in de omgeving. Verjaardagen bij elkaar. Opvallend misschien: er was weinig ruzie. Enkele ouders hadden ook regelmatig contact met elkaar bijv. kaarten, leren zwemmen.

Nans woonde van 1965 – t/m 1969 intern op De Springplank (tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen) in Doetinchem

Woonde van 1969 t/m 1975 in Schiedam en van 1975 tot heden in Rotterdam.

Mijn scholing / loopbaan

1955 – 1961 Openbare Lagere School Hagen, Doetinchem

1961 – 1965 Doetinchemse Huishoudschool, Doetinchem
Opleiding kinderverzorgster in koloniehuisen

De volgende opleidingen heb ik naast mijn werk parttime gedaan.

1968 Diploma kinderbescherming A, Doetinchem

1972 Diploma kinderbescherming B, Den Haag

1980 Diploma HBO sociaal cultureel werk, Rotterdam

1992 V.O. opleiding Organisatie, Beleid en Management, specialisatie Service Management

Nans en Frans

Nans uit het gezin van Allert en Nans uit Doetinchem trouwde op 18 december 1970 met Robert (Rob) Vos uit het gezin Wilhelmus Arnoldus Vos en Eva Geertruida Catharina Wagenaar uit Utrecht. Zij trouwden in Doetinchem.

Zij woonden van 1970 tot 1975 in Schiedam. Het huwelijk van Nans en Rob is ontbonden 18 november 1975 te Doetinchem. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

Nans begon een nieuwe relatie in 1976 met Franciscus Arnoldus Jozef (Frans) uit het gezin van Franciscus Petrus Josephus Olsthoorn en Petronella Wilhelmina Adriana van Steekelenburg uit Wateringen. Nans en Frans trouwden op 14 september 1992 te Rotterdam. Zij wonen in Rotterdam en hebben geen kinderen.



Cor (1955)

Herinneringen aan Langerak

Het gezin van Allert en Nans verhuisde in 1952 naar Doetinchem en ik ben op 23 april 1955 als jongste telg van het gezin geboren. Dus herinneringen aan Langerak heb ik niet behalve dat we vaak op zondag op bezoek gingen bij oom Jan en tante Berta of bij andere kennissen.

Herinneringen aan de Pr Alexanderstraat

Ik heb er op de lagere school, de LTS en de MTS gezeten. In 1975 ben ik voor een klein jaar naar Israël vertrokken en ik werkte daar als vrijwilliger in Kibboets Or Haner, vlak bij de stad Ashkelon. In die periode heb ik ook het praktijkjaar en daarmee mijn studie aan de MTS voltooid. Een periode van instabiliteit in Israël en zodoende een schok voor mijn ouders dat ik juist daar naar toe wilde. Terwijl ik in die tijd daar weinig meemaakte aan militaire acties, werd in die zelfde tijd in Nederland door Molukse vrijheidsstrijders een lagere school gegijzeld en een trein gekaapt.

Niet de eerste schok voor mijn ouders want ik groeide op met de opkomst van de Beatles en de "flower-powertijd". Dus de strijd om de toegestane lengte van het haar was geboren, ik ging aanzienlijk meer naar de kroeg dan mijn oudere broers; de eerste jointjes kwamen voorbij en ik kwam tegen de zin van mijn ouders regelmatig pas midden in de nacht thuis. Daar kwam bij dat ik op mijn vijftiende mijn vader mededeelde dat ik uit de kerk zou treden. Voor die beslissing was ik volgens mijn vader veel te jong, maar naar de kerk ging ik niet meer.

Ik denk dat ik vanaf mijn zestiende naast mijn zus de eerste was die op jonge leeftijd beslissingen nam en deze vervolgens als mededeling aan mijn ouders vertelde.

Ik weet niet of het, als ik in die tijd niet voor een jaar naar Israël zou zijn gegaan, thuis tussen mijn ouders en mij wel goed was gegaan. Eenmaal woonachtig in Deventer is alles tussen mijn ouders en mij weer goed gekomen.



Mijn scholing / loopbaan

- | | |
|-------------|--|
| 1961 – 1967 | Openbare Lagere school Hagen, Doetinchem |
| 1967 – 1971 | LTS elektrotechniek, Doetinchem |
| 1971 – 1976 | MTS elektronica, Doetinchem |
| 1975 – 1976 | Van augustus 1975 tot juni 1976 woonachtig in Kibboets Or Haner in Israël. |
| 1976 – 1980 | Inserviceopleiding tot B-verpleegkundige (Psychiatrisch Verpleegkundige) aan de Zuysel, Deventer |

1976 – heden Werkzaam als Psychiatrisch Verpleegkundige bij de GGZ-instelling Dimence (voorheen bekend onder de naam Adhesie, Brinkgreven, St. Elisabeth Gasthuis), Deventer

1976 – heden Woonachtig in Deventer

In september 1976 ben ik naar Deventer verhuisd om daar de inserviceopleiding tot B-Verpleegkundige (tegenwoordig Psychiatrisch Verpleegkundige) te volgen. Ik deed dat als werknemer van het toenmalige Psychiatrisch Ziekenhuis Brinkgreven, tegenwoordig bekend als GGZ-Instelling Dimence. Daar werk ik tot op heden en ik heb in de loop van die periode als verpleegkundige verschillende functies bekleed.

Van ongeveer 1986 tot 2001 was ik naast mijn beroep als verpleegkundige ook werkzaam als schrijvend journalist. Ik schreef in die tijd voor het Deventer Dagblad (later De Stentor) en voor het maandblad JazzNu. Samen met



vriend Bert Visser als fotograaf bezocht ik in die tijd menig Europees jazzfestival.

Tot eind 20^e eeuw was ik actief in de Nederlandse damwereld. Naast actief dammer (bij DDC Deventer) was ik bestuurslid van De Overijsselse Dambond en verzorgde voor de bond maandelijks het bondsorgaan. Ik stelde het samen en zorgde ervoor dat die editie ook uitkwam.

Cor en Joke

Van 1977 tot 1982 woonde ik in Deventer samen met Agnes den Ouden, afkomstig uit Nijverdal en in die tijd werkzaam als groepsleidster in Kampen.

In 1984 leerde ik Joke (Johanna Gerda) Reijntjes kennen. Dochter van Johan Marten Reijntjes (geboren op 25-10-1917 te Westerbork en overleden op 02-06-1987 te Deventer) en Victoria Nancy Reijntjes-Haage (geboren op 02-09-1921 te Amsterdam en overleden op 17-08-2016 in Deventer). Vader en moeder Reijntjes trouwden 17 juli 1946 in Amsterdam.

Wij trouwden op 22 maart 1994 in het gemeentehuis te Deventer en zijn tot op heden samen. Joke en ik zijn bewust kinderloos gebleven. Joke werkt van 1974 tot heden als verpleegkundige



op Zozijn (voorheen De Lathmer) in Wilp, een instelling voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

Fotoboek

Bannink

Jan Hendrik Bannink (1867)



Heden overleed zacht en kalm onze lieve Vader, Behuwd-,
Groot- en Overgrootvader.

JAN HENDRIK BANNINK,

in de ouderdom van 84 jaren.

Doetinchem G. BANNINK
" F. BANNINK-Andela
Arnhem W. A. VAN VEEN-Bannink
" K. VAN VEEN
Rotterdam W. J. BANNINK
" J. BANNINK-Hut
Klein- en achterkleinkinderen.

ARNHEM. 24 Maart 1952.
Dr. Schaepmanlaan 48.

† Opa v Jan

De begrafenis zal plaats hebben Donderdag a.s. des namiddags
half twee op de begraafplaats te Hummelo; vertrek van het sterfhuis
te twaalf uur.

Bevrijdingsfeest in 1945 in Hummelo



Voorste rij, derde van rechts is Jan Hendrik

Foto beschikbaar gesteld door Thea De Jonge - van Veen

Begraafplaats van de Protestantse Gemeente Hummelo aan de Zelhemseweg



In het graf rechts met de ronde grafplaat rust Wichert Bannink (1834). De overgrootvader van Allert Bannink (1920). De betovergrootvader van mij (Gerard 1944)

Links daarvan Jan Hendrik en zijn vrouw Geertruida Willemina Huizing.

Tussen Jan Hendrik en Wichert het graf van de vroeg overleden (verongelukkete) Joost.

De datum van de foto is niet bekend. De graven heb ik op 26 november 2016 nog aangetroffen, zij het in mindere staat.

Foto beschikbaar gesteld door Thea De Jonge - van Veen

Gerard Bannink (1883)



20 jaar getrouwd in 1928



Gerard en Fokeltje met waarschijnlijk hun dochter Mina en hun zoon Allert.
Foto is van ca 1924

Persoonsbewijs jaren van de tweede WO



57 jaar oud



Gerard (1883) en Evert Jan Weikamp (geb 1.12.1912), een broer van Gerrit Weikamp (geb 22.5.1921), de (latere) schoonzoon van Gerard

Berichten uit de Graafschap.

DOETINCHEM.

Zilveren ambtsjubilé aan de Doet. IJzergieterij



— Maandag 6 September a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de Heer G. Bannink bij de Doetinchemsche IJzer-, Koper- en Metaalgietery v.h. de Keijzer, Snoeck en Boon, thans N.V. Doetinchemsche IJzergieterij, in dienst trad.

De jubilaris, sedert eenige jaren gieterychef, wist zich in de verschillende functies, welke hij bekleedde, door zijn nauwgezette plichtsbetrachting en collegialen omgang met zijn ondergeschikten de achting en sympathie van directie en personeel te verwerven, zoodat het niet gewaagd is te voorspellen, dat het den populaireren „baas” op den dag van zijn jubileum niet aan blijken van belangstelling en medeleven zal ontbreken.

6 september 1937

25 jarig jubileum

Zilveren jubilé bij de N.V. Doetinchemsche IJzergieterij. — Bij zeer veel blijken van belangstelling herdacht Maandag j.l. de heer G. Bannink den dag, waarop hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de N.V. Doetinchemsche IJzergieterij. In het middaguur werd de sympathieke jubilaris door directie en personeel gehuldigd. Hierbij een foto van den jubilaris en zijn echtgenoot, terwijl zij door den directeur, warden hr. J. Tenkink, worden toegesproken.



Gemoedelijk praatje met de gepensioneerde fabrieksbaas G. Bannink

Terugblik in 't verleden

— Tot de weinigen, die „van kinds af" het wel en wee van de 60-jarige fabriek hebben meegemaakt, behoort zeer zeker de nu 71-jarige gepensioneerde fabrieksbaas Gerard Bannink, die wij in zijn knusse huisje daar aan de Rijksweg bij de IJzergieterij eens hebben opgezocht. En die ons uit zijn lange reeks van herinneringen het een en ander mededeelde, waaraan het volgende is ontleend:

„Ja, ik weet het nog heel goed", zegt Bannink, die alras op zijn praatstoel zat, en nu elke bevestiging niet begrepen, „ik was amper 12 jaar, toen ik de fabriek als leerling binnenstapte bij de heren De Keijzer, Snoeck en Boon. De heer De Keijzer was een techniker en wilde wat van me maken. Ik zou zagezegd „de hele fabriek door en alle afdelingen doorlopen", vermoedelijk omdat hij wist dat ik afstamde van een vader, die op de ijzergieterijen van Keppel en Terborg als „zeer bekwaam vakman" gold. De heer De Keijzer was hoofdmachinist bij de Marine geweest en voor mijn bredere ontwikkeling stuurde hij mij naar de Marine-Kweekschool voor de Zeevaart te Leiden. En zo heb ik via deze school eerst 15 jaar de zeeën bevangen en de hele wereld rondgezwoven. Eenmaal zelfs een „Vlagvertoonreis", die slechts één maal in de 25 jaar wordt gehouden. In Amsterdam „praaide" de jonge matroos Bannink een aardig dienstmeisje, dat een einde wist te maken aan de lange zeezeuren. Het zeeschip werd verwisseld voor de „huwelijksboot" en besloten werd de vaste wal te kiezen en... naar de IJzergieterij terug te keren. Dat was in het jaar 1912. Inmiddels was de heer De Keijzer verdwenen en de heer De Haan in zijn plaats gekomen. Even later verdween ook de heer Boon. In dit jaar begon ik als kermaker. Doordat de heer De Haan „nieuw geld" in de zaak had gebracht, kwam de fabriek toen weer volop „aan de draai". En

in de oorlog 1914—1918 was de fabriek een goudmijn,

aldus de heer Bannink. Men is toen naar mijn mening iets verder gesprongen dan de stok lang was. Er werd nl. een grote lening gesloten en verbouwing en vernieuwing werden ter hand genomen. Doch plotseling was de oorlog afgelopen en malaise en crisis deden hun intrede. Er trad een catastrofale prijsverlaging in, terwijl enorme voorraden op het fabrieksterrein lagen opgestapeld. Er kwam „een klap", die de IJzergieterij niet verduwen kon. Met geen ander gevolg dan dat de Betuwache Bank als geldschietster eigenaar werd; de fabriek werd omgezet in een N.V. met de heer De Haan als directeur.

Tot overmaat van ramp zorgde de Duitse concurrentie met haar „speciaal-fabrieken" er voor, dat we „niet mee konden". Een zeer moeilijke periode van neergang brak aan met vele niet gemakkelijk te overwinnen moeilijkheden. De heer Schröder (zoon van een ijzergieter uit Leeuwarden), die reeds acht jaren als reiziger voor de Doetinchemsche IJzergieterij werkzaam was geweest, werd tot directeur benoemd. De volgende periode evenwel bracht nog weinig verbetering. Integendeel.

de zaken bleven slecht gaan, totdat de heer C. Misset ten tonele verscheen

en eigenaar werd van het merendeel der aandelen, die niet bepaald hoog genoteerd stonden. Nieuw geld kwam in het bedrijf, waarna de heer H. J. Tenkink als nieuwe directeur werd aangesteld, nadat de heer Berend Bruil „orde op zaken had gesteld". Sedertdien is de Doetinchemsche IJzergieterij „in het juiste spoor".

De heer Tenkink is er namelijk met krachtige hulp van toegewijde medewerkers in geslaagd het bedrijf verder te saneren, de fabriek twee maal zo groot te maken en deze nieuwe mogelijkheden

te verschaffen. Mogelijkheden, die in de praktijk tot kloelke daden konden worden getransformeerd en waarmee een bepaalde groei en stabiliteit konden worden bewerkstelligd, waarmee de gehele toestand van het bedrijf beduidend is verbeterd.

Zodat er straks op 18 November, als de zaak haar zesde kruisje volboekt, alle redenen is, dit te herdenken met feestelijke tint. Afvoer-buizen en lantaarnpalen zijn vandaag naast diverse machinegieterwerk de hoofdproducten van de voormalige IJzergieterij is met de afvoerbuizen-gieterij. Een omstelling van ingrijpende verandering, die het bedrijf zeer ten goede is gekomen.

Moge de Doetinchemsche IJzergieterij nog een lang succesvol bestaan beschoren zijn!

Terugblik in de historie

Een oude trouwe steunpilaar uit het verleden vertelt...

Hoe lagen de kaarten 50 jaar geleden? Deze vraag hebben wij beantwoord gekregen middels een interessant gesprek, hetwelk wij dezer dagen mochten hebben met de thans 76-jarige heer C. J. van den Broek, sinds jaar en dag directeur-eigenaar van de bekende groothandel van die naam in sanitair, gereedschappen, riolering, hang- en sluitwerk, gevestigd te Haarlem en Amsterdam.

Deze uitzonderlijk vitale oude heer heeft — zoals ons uit de feiten is gebleken — door de jaren heen „de jubilarisse van heden" belangrijke diensten bewezen. Niet enkel doordat hij een lange reeks van jaren tot de belangrijkste afnemers kon worden gerekend, maar wellicht meer nog door zijn bekwaame koopmanschap en brede visie op de ijzergieterij in het algemeen, waardoor hij in staat is gebleken de fabrieksleiding in Doetinchem zeer waardevolle adviezen te verstrekken. En hij deed zulks met te meer genoegen sinds hij een hechte persoonlijke vriendschap had gesloten met nu wijlen de heer J. G. Snoeck, voormalig directeur met de mede-directeuren De Keijzer en Boon.

In het werkkantoor van deze krasse veteraan aan de Oude Groenmarkt 2—4

te zijn, anders zou je daar niet zo'n kabaal over maken.

En ik adviseerde de heer Snoeck: Ga er maar gerust mee door, voor Amsterdam kan ik nog een heleboel afnemen. En dat gebeurde.

Niettemin hebben we met deze riolering enorm veel ellende meegemaakt, omdat Doetinchem aanvankelijk niet opgewassen was tegen de speciale fabrieken in deze sector. Maar we hebben taal vol-



De thans 76-jarige Haarlemse groothandelaar C. J. v. d. Broek, die door de jaren heen een trouwe, hechte steunpilaar van de Doetinchemsche IJzergieterij is geweest en gebleven.

gehouden en ondanks vele tegenslagen, toch doorgezet. En daar mogen we blij om zijn, want Doetinchem heeft nu een groot percentage van de totaalomzet in Nederland. Wij namen veel kolken en putranden. Maar ook veel stalputten met mof, waarvan Doetinchem de primeur had.

Op mijn initiatief fabriceerde men later ook grond-, stand- en gootsteenleidingen, nu bekend onder N.A.- en L.N.A.-leidingen, waarvan ik destijds verreweg de grootste afnemer was, omdat ik er heel wat gebruiken kon... een half eeuw geleden.

De huidige dunwandige riolerbuizen achtte de heer Van den Broek minder goed dan het product van vroeger, dat massief en zwaar was. Maar — zo voor-spelde de heer Van den Broek — daar komen ze straks stellig weer op terug, daar in Amsterdam.

Dit alles had tot grondslag de hechte vriendschap tussen de heer



Een maquette van de fabriek, anno 1894, kunstzinnig vervaardigd door de thans 71-jarige gepensioneerde „baas" Gerard Bannink, die sinds enkele jaren een welverdiend pensioen geniet, met zijn trouwe gade in een der knusse huisjes voor de gepensioneerden, links van de fabriek. Deze fraaie maquette (schaal 1 : 100), die als jubileumgeschenk door de oude werkmeester van weleer werd aangeboden, getuigt er van, dat Bannink altijd met hart en ziel bij het bedrijf is geweest en gebleven.

Gerard en Fokeltje zorgen voor de huttenkearls⁶ die overwerken.



N.V. Doetinchemse Ijzergieterij. De 'overblijvers' aan de slag.

Apostolisch werk

Dienst bij het afscheid van Gerard Bannink als Herder van de Gemeente van Apostolische Christenen

DE ZEVENDE BAZUIN

MAANDBLAD van de Apostolische Stichting, volgens de Stichtingsacte van 7 Maart 1955

1e Jaargang

No. 6

1 Maart 1956

Gerard Bannink †

Op donderdag, 9 februari 1956 is in alle vrede ontslapen de in de rust gestelde voorganger der gemeenten Doetinchem en Doesburg, Gerard Bannink, in de leeftijd van ruim 72 jaar.

Voor ongeveer 40 jaar is hij verzegeld geworden en ruim 30 jaar heeft hij als dienaar in de Wijngaard des Heren in rijke zegen mogen arbeiden.

Dat hij zeer geliefd was, zowel bij zijn geloofsgenoten als daarbuiten, bewees wel de grote belangstelling bij de ter aarde bestelling van zijn stoffelijk omhulsel op 13 februari j.l.

De Districts-Apostel G. Kamphuis, die de rouwdienst leidde, nam als uitgangswoord 2 Cor. 5 : 1—5. In alle blijmoedigheid des geestes kon de Apostel getuigen van zijn grote eenvoud, standvastigheid des geestes, onkreukbare trouw en dienende gezindheid en dat de ontslapene zich altijd beijverd had om op de juiste wijze voort te bouwen op het eenmaal gelegde fundament, waarvan Jezus Christus de hoeksteen is en blijft.

Er werden tot de achtergeblevenen, voor wie de ontslapene een trouwe en liefdevolle man en vader was geweest, rijke troostwoorden en tot ons allen op grond van het tekstwoord liefdevolle doch ernstige woorden gesproken.

Door de Directeur der IJzergieterij, waar de ontslapene het grootste aantal zijner levensjaren in verschillende functies, waarbij hem steeds meerdere verantwoording werd toevertrouwd, werkzaam was geweest, werd een zeer mooi getuigenis gegeven van de edele karaktereigenschappen van de ontslapene, waardoor deze in zijn natuurlijke werkring voor velen, zowel voor directie als personeel, een helper in nood was geweest en moeilijke situaties en verhoudingen tot een goede oplossing wist te brengen.

De ontslapene sprak niet alleen over zijn geloof, doch hij leefde er ook naar en beleefde het eveneens in de meest moeilijke omstandigheden des levens.

Een laatste bewijs van de ware vroomheid zijns harten moge aan de vergetelheid ontrukkt worden, namelijk de wijze waarop deze edele mens, strijder en dienaar Gods zijn levensbaan afsloot en alles overgaf in de hand Gods.

Nadat onze Apostel hem de dag vóór zijn sterfdag bezocht, woorden van troost gesproken en hem vrijgemaakt had, waardoor hij gerechtvaardigd voor God en alle geesten stond, riep hij 's avonds zijn vrouw en kinderen om zich heen en bad toen met hen, waarop hij de volgende dag rustig is ingeslapen.

Dit gebed van deze stervende man en vader, geloofsbroeder en dienaar is ontroerend door zijn eenvoud en overgave en door de liefde tot allen die daaruit spreekt.

Deze zijne bede was:

„Lieve God, Vader, nu melden wij ons aan het einde van deze dag. Dank U, voor hetgeen U aan ons gedaan hebt.

Nu is vandaag de Apostel bij ons geweest en heeft mij vrij gemaakt.

Lieve God nu wil ik mij losmaken van het aarise leven, om in Uw Rijk verder te arbeiden.

Wil in het bijzonder de achterblijvers tot een hulpe zijn. Wil ook de Apostelen in hun zware taak een hulpe zijn. En wil ook de zieken en zwakken tot een genezing zijn.

Dit alles om Jezus wille. Amen.“

Gedenkt Uw voorgangers, die U het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Hebr. 13 : 7.

Marine-periode





South Shore, Bermuda Allen Martell's report wh 1000 4.13



Estufa d' ananazes, S. Miguel-Azores.
Hot-house for pine apples,
S. Miguel-Azores.









POTTIS POINT AND ELIZABETH BAY, SYDNEY, N.S.W.



Toelis Nama te Tondaro (Menado)

Uigave Gebroeders Quis, Manado





Bovenweg te Subang

10

BRIEFKAART uit Nederlandsch-Indië.
(Carte postale des Indes orientales néerlandaises.)
Algemeene Postvereniging. (Union Postale Universelle.)
Holland

Aan De heer J. H. Bannink
10 Prins W. A. Bannink
Poststraat
Amsterdam

Spatavia 7-9-1911

Lieftus!

Nog goed gezond.
Wish dat u dese in
de helpe toestand mag
ontvangen, met de
tegenwoordige
geboorte dag. Hartelijk
gegroet met een knus van
het liefste en de
Gerard

Deen Alberti, Bahang en Oelieb

•GROET uit SOERABAJA.

L. H.

Nog goed gezond
als ik weer niet
verantwoordt kom
wij is in Februarie
een boosje geel-
schops broden
groet de familie
en met wong de tel-
pe van mijn pater

Gerard

H. van Eugeu, Amsterdam-Soerabaja.

17

BRIEFKAART
CARTE POSTALE
Algemeene Postvereniging (Union Postale Univer-
sitaire) (Cite réservé à l'adresse.)

Aan De heer J. H. Bannink
10 Prins W. A. Bannink
Dorpstraat
10 Prins W. A. Bannink
Departement van
marine Batavia
Holland

101-2-1911



Dear Friends
 Greetings
 A MERRY CHRISTMAS
 AND
 HAPPY NEW YEAR.
 To Mr. Gelderland
 A HAPPY NEW YEAR.
 hartelyk g'groet
 tot ten belkluin

Op. 21 December
 liefste broeder.
 hartelyk g'oplichtem
 met u g'ebroet. dat
 ik hoop dat u die
 vrede en g'roet
 besa broodt vreden.
 kan met u die vrede
 hebben en zijn. Groot



GRAND HOTEL TAORO, TENERIFE.
 Dit hotel was 15 etouwen, met hebben 16 y annen optanning. Vandaag
 om de vrede vrede, dat te laat formen van u hier alle twee vrede.
 de vrede vrede vrede te hebben te vrede te vrede vrede vrede vrede.

19
 TARJETA POSTAL
 UNIÓN POSTAL UNIVERSAL
 UNION POSTALE UNIVERSELLE
 ESPAÑA
 Aan Maj W. A. Bannink.
 J. H. Bannink. Hummelo. 1st Dorsburg.
 Holland.
 En este lado se escribe solamente la dirección.
 2098



12

Groete uit Banda van
van G. Bannink

De plaats waar wij gelegen
hebben, wij gaan nu over een
Klaar naar reuigo
Koud. Guroa.



De Kaart links heeft geen
tekst op de achterzijde

Jozias Albert (1905)

Joost, zoon van Jan Hendrik (1867) en broer van Gerard (1883)



Jozias Albert Bannink
Geb. 26 juni 1905 in Hummelo
ovl 19 juli 1926 in Arnhem
Begraven in Hummelo

Kinderen van Gerard (1883)



oom Jan (1913)
tante Berta (1909)
Gerard
Mina

Tante Berta overleed in ????

Achterhoeks paar verongelukt

BORGER (ANP) – Een verkeersongeval op de rijksweg 34 ter hoogte van Borger heeft gistermiddag aan twee mensen het leven gekost. De slachtoffers zijn de 77-jarige J.H. Bannink en de 73-jarige mevrouw A.M. Everts uit Doetinchem.

Volgens de rijkspolitie werd de personenauto waarin de slachtoffers zaten bij het oversteken van de rijksweg gegrepen door een vrachtauto. De bestuurder daarvan bleef ongedeerd.

Sinds 1978 heeft oom Jan een relatie met Antonia Maria Everts

Zij verongelukten samen op 8 augustus 1990 tijdens een pleziertochtje of familiebezoekje



Geertruida Willemina (1917) (tante Trui)
Foto is handgeschreven gedateerd 20 oktober
1935

Trui trouwde met Henk Peijzel. Datum bij mij niet
bekend.



Allert (1920) met zijn Lotharinger. Het zou altijd zijn lievelingsras blijven. Al heeft het in ons gezin nog lang Lot-haring geheten met de klemtoon op lot.

Steenbergen



Lambert (1888)



Naatje (1887)



Lambert en Naatje 1951
40 jaar getrouwd

Locatie: Ritbroekstraat
11 te Apeldoorn

Van lnr: oom Bertus (zn van bpr) en tante Willy, Riek (dr van bpr) met Jaap of Fred en Evert, oom Guus (zn van bpr) en tante Coby met Guus, achter bruidegom links Allert en rechts Nans (dr van bpr), Tonnie (dr van bpr) met rechtsvoor oom Henk met Ben, tante Go en oom Bert (zn van bpr).

Grote meisjes voor dochters van oom Bertus en tante Willy. Kind staand: dochter van Tante Riek en oom Evert Coby ?????.



Huwelijk van oom Bert
met tante Go (Soering).

60 jaar getrouwd



9 december 1971

Het feest wordt gevierd in het Posthuis
(nu De Heerlijkheit Paleis Het Loo) bij
Het Loo in Apeldoorn



Felicities en praatje van Cor (1955)
met opa. Naast opa zit ??



Deze foto is op de Ritbroekstraat 11 in Apeldoorn
gemaakt

Mogelijk ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk

Prins Alexanderstraat 8 in Doetinchem 1967





Rüdesheim a. Rh. 1968

Foto Broedel



18 mei 1996
De drie zussen
Van Inr
Tonny (Teunisje)
Riek (Henderika)
Nans (Naatje)



Links oom Henk
Stegman ev van
Tonny en Guus br
van de zussen

Cornelis (1912)



Cornelis (1912) (Cor)

Zoon van Lambert en Naatje en broer van mijn moeder

Links onder: Cor in 1932 in militaire dienst in het uniform van de Gele Ridders.
Daarnaast Cor met vrienden.

Rechts boven Cor met Tiny Lonte ((aanstaande) verloofde van Cor)

De foto is van 1938. Bron: plakboek Hendrika (Riek) Steenbergen (1917)

Cor overleed in 1942 als gevolg van tuberculose.

Foto's overige



Riek en Nans en voor hen Tonny en Guus
De foto is mogelijk gemaakt op de Jachtlaan 271,
aan de overkant van Peter Ketel de broer van oma
Steenbergen



Van achter naar voren:
Cor Steenbergen en Tiny Lonte, Allert Bannink en
Nans Steenbergen, Dien Heering.
De foto is waarschijnlijk gemaakt door Gijsbert Koen-
raad. Dan hebben we hier dus drie stelletjes.



Riek Steenbergen met Tiny Lonte, Alie Versteeg
(vriendin van Riek en ook van Bert voor hij Go
kende), Nans. De hond is van Tiny Lonte.

De foto is van 1938. Bron: plakboek van Hendrika
(Riek) Steenbergen (1917)



Trouwfoto 8-2-1940
Gijsbert Koenraad (oom Bertus) Steenbergen
met Berendina Willemina Heerink.

Allert en Nans



29 oktober 1942



Gerard 7 weken, medio mei 1944





Op vakantie bij opa en oma
Steenbergen in Apeldoorn
Ca. 1960
Oma Steenbergen; opa Steen-
bergen, Bert van oom Bert en
tante Go; Pa Bannink; Allert; Ber-
tus; Ma Bannink; Cor



Ca. 1957
Ineke Stegman; Ben Stegman;
Bertus; Gerard; Guus Steen-
bergen



Ca. 1957
Naatje Steenbergen –Ketel (1887)
Naatje Bannink – Steenbergen (1920)
Naatje Bannink – Olsthoorn (1948)

Allert en Nans



Allert en Nans op 29 Oktober 1987 45 jaar getrouwd. Samen met hun kinderen en (aanstaande) echtgenoten.

vlnr: Cor met achter hem Joke Reintjes met wie hij op 22 maart 1994 zal trouwen.

Nans die op 14 september 1992 zal trouwen met Frans Olsthoorn, vijfde van links achterste rij

Bert met naast hem Truus Berendsen met wie hij al twee zonen heeft.

Het bruidspaar

Nel Visser getrouwd met Allert. Helemaal rechts. Zij hebben al een zoon en een dochter

Gerard met naast hem Aly Cazemier, waarvan hij in 1989 zal scheiden. Zij hebben dan al twee zonen



Zelfde bruidspaar. Zelfde moment.

Vlnr: Oscar van Bert en Truus; Maurice van Gerard en Aly; Marco van Bert en Truus, bruidspaar; Alex van Allert en Nel; Mathieu van Gerard en Aly en Aletta van Allert en Nel.



De kinderen van Allert en Nans. Ca 1955

Vlnr: Allert, Nans, Bertus en Gerard. Cor wordt nog geboren



De kinderen van Allert en Nans.

Vlnr: Bert, Cor, Allert, Nans en Gerard



4 van de kleinkinderen van Allert en Nans

Vlnr: Mathieu, Alex, Aletta en Maurice



Eindnoten

¹ Voor de betekenis van veel gehanteerde termen in de genealogie kunnen jullie terecht in het Genealogisch Vademecum. <http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/a-genvad.htm>

In het kort:

Een **stamboom** is een schema met de verwantschapslijnen van verschillende generaties. Een stamboom is dus een diagram in de vorm van een boomstructuur, waarin de veranderingen worden weergegeven. Bij alle soorten veranderingen door de tijd heen kan een **stamboom** worden gemaakt.

In de genealogie is een **kwartierstaat** een opstelling van de kwartierdragers of probanden (degenen van wie men uitgaat) met alle directe voorouders in de mannelijke en de vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen, Een **kwartierstaat** is een beetje een omgekeerde parenteel.

Een **parenteel** is een opstelling van stamouderparen of alleen de stamvader of alleen de stammoeder met hun kinderen en al hun verdere afstammelingen.

² <https://banste.nl>

³ <http://debuffel.nl>

⁴ <http://maritiemdigitaal.nl>

⁵ <http://maritiemdigitaal.nl>

⁶ Ruud van Wezel en Bart Sorgedragers, IJzer aan de Oude IJssel, voorjaar 1988

⁷ Gemeente van Apostolische Christenen. www.apostolisch.nl

⁸ Apostel Kamphuis was destijds de landelijke voorganger van de gemeente van Apostolische Christenen in Nederland

⁹ [https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Apostolische_kerk_\(kerkgenootschap\)#Nog_meer_turbulentie](https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Apostolische_kerk_(kerkgenootschap)#Nog_meer_turbulentie)

¹⁰ Melkfabriek Mariendaal; <http://www.mijngelderland.nl>

¹¹ <https://www.ehzerwold.nl/Over-Ehzerwold>

¹² Gemeente van apostolische Christenen. <https://www.apostolisch.nl/>